

In het centrum van mijn niets
leeft mijn bron
van vrede
alleswetend
Ja, in mijn niets

In het centrum van mijn niets
ontvouwt mijn leven
in vertrouwen
altijd veilig
Ja, in mijn niets

In het centrum van mijn niets
is geen gisteren
of morgen
altijd NU
Ja, in mijn niets

In het centrum van mijn niets
kan de ander
zijn energie
mij niet raken
Ja, in mijn niets

In het centrum van mijn niets
ben ik balans
en harmonie
in mijn kracht
Ja, in mijn niets

In het centrum van mijn niets
observeer ik
de droom
genaamd leven
Ja, in mijn niets

In het centrum van mijn niets
ben ik mijn
gouden bron
van oneindig leven
van oneindig weten

spelend in ieder NU
geniet ik van deze Aarde droom